

eind maart 2020



Het valt niet uit te leggen,
hoe alles nu moet gaan.
Iedereen heeft iets te zeggen,
over hoe we stil moeten staan.
We moeten samen werken,
even knuffelen in ons hoofd.
We moeten nu aan anderen denken
tót het virus is gedoofd.
Blijf dus even in uw kot,
gebruik die telefoon wat meer
Denk nu aan anderen hun lot,
feesten doen we later weer!

Beste ouders,

Ik hoop dat ieder van u in goede gezondheid leeft.

De laatste 3 weken waren uniek! Onze kinderen van de lagere school en onze oudste kleuters kregen van op afstand oefenmaterialen doorgestuurd.

Wie had gedacht dat we op deze manier zouden JONG-LEREN dit schooljaar?!

De voorbij weken nam u als ouder de taak van leerkracht zo goed mogelijk over. Nu staat de paasvakantie voor de deur: een tijd om te spelen, te sporten, te ontspannen, samen boekjes te lezen of iets samen te koken...

Het is belangrijk dat we ook die activiteiten samen doen voor de ontwikkeling van uw kind. De komende 2 weken laten we de typische schoolse activiteiten (zoals uitleg geven of werkboekjes invullen) even rusten.

Er is momenteel nog geen beslissing over het al dan niet verder opschorten van de lessen na de paasvakantie. Evenmin is al beslist welke leerinhouden we als school na de paasvakantie mogen aanbieden en welke maatregelen er dan mogelijk moeten worden genomen omtrent de verdere organisatie van het schooljaar. Er zijn op dit moment gesprekken bezig binnen de onderwijswereld. U hoort nog van ons.

De ouders van de lagere school ontvangen vrijdag nog een digitaal rapport van hun kind(eren).

Bedankt aan alle ouders om in deze rare tijd thuis leuke ontwikkelingskansen aan te bieden!

Bedankt aan de leerkrachten voor de flexibiliteit, het doorsturen van de taken, instaan voor de noodopvang ook tijdens de komende vakantie.

Ook bij de vrijwilligers van de parochie voelt het wat ongewoon de kerkdeuren blijven dicht, de vieringen van de Goede Week en Pasen gaan niet door.

Toch willen we samen hoopvol blijven en een beetje 'Pasen' vieren.

Graag nodigen wij jullie uit om hieraan mee te werken.

° Schrijf een paaswens/tekstje/gedachte/gebedje op een kaartje of knutsel een paasfiguurtje in stevig materiaal

° Bevestig er een koordje aan

° Wandel of fiets naar de kerk van Achterbroek en hang jouw werkje in de paastakken die er vanaf 3 april zullen staan

° Vrijblijvend kan je ook de paasboodschap/teksten lezen die werden aangebracht

Dank voor jullie medewerking en we wensen iedereen een HOOPVOLLE PAASTIJD toe !

Een blik op de volgende maanden

Belangrijke data voor dit schooljaar : ONDER VOORBEHOUD!

- 22 april: buitenspeeldag gaat niet door!
- FAMILIEDAG zondag 7 juni '20
- Zeeklassen : 12 – 15 /05/20
- Schoolreis 3^{de} lj naar Bokrijk: donderdag 28 mei 2020
- Schoolreis 1^{ste} graad: dinsdag 26 mei 2020
- 26/06/20: receptie voor onze schoolverlaters
- 29/06/20 Joepie, met de hele school op schoolreis naar ?????

Vrije schooldagen van januari tot en met juni:

- vrijdag 1 mei 2020
- donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei: O.H.Hemelvaart + brugdag
- maandag 1 juni: Pinkstermaandag

WIST JE DATJES

WELKOM BORIS!!

Boris is op 6 maart geboren en was van in het begin blij met Felix, Uwe en Sien als grote broers en zus.

Wij wensen de ganse familie en dikke proficiat met deze kleine spruit!

- dat er de voorbije 2 weken elke dag een uitdaging op onze website en op facebook tevoorschijn kwam. Er werden leuke foto's doorgestuurd!
- dat er geen maandkalender aan deze nieuwsbrief hangt ☹



**Gevonden doosjes op Achterbroeksteenweg.
Pirrewirrewit van wie is dit??????**

JONG-LEREN IN ONS 3DE IJ

De kinderen van het 3de leerjaar kwamen zelf op het idee om samen een verhaal te schrijven, ondanks dat ze elkaar niet meer zien in die corona-periode. Elk kind schrijft een vijftal zinnen, waarop de volgende verder schrijft.

En wat voor een leuk en spannend verhaal is het aan het worden?
Ben je ook benieuwd naar het einde van het verhaal?



Heel lang geleden, woonden er een jongen genaamd Kasper en een meisje genaamd Sterre bij hun grootvader, omdat hun ouders al een aantal jaar verdwenen zijn. Ze woonden in een klein huisje net buiten het dorp. Grootvader vertelde altijd veel verhalen aan zijn kleinkinderen, de kinderen waren er dol op. Vooral op het verhaal van hun ouders en de sprookjesbibliotheek!



Kasper en Sterre wilden dolgraag uitzoeken waarom hun ouders verdwenen zijn. Hun grootvader wilde er niets over vertellen. Ze wilden naar de sprookjesbibliotheek om het geheim boek te zoeken. De bibliotheek was ver van hun huis en toen ze eindelijk aankwamen, zagen ze dat er heel veel boeken in stonden. Je had een ladder nodig om de boeken bovenaan te nemen. Kasper klom op de ladder en ging op zoek.

Na lang zoeken, vond Kasper een aanwijzing naar een speciaal boek. Kasper en Sterre volgden de aanwijzing, uiteindelijk kwamen ze bij een boek uit. Daar stond een tip in: "Zoek bij de oude vijver." Toen ze daar aankwamen zagen ze in een rots een symbool, dit symbool was hetzelfde als op het boek. Na lang proberen lukte het om de rots te verschuiven, toen zagen ze een holte in de rots. In deze holte vonden ze een sleutel en een aanwijzing.



De aanwijzing was een brief met daarop een omgekeerde driehoek. In de driehoek stond een engel en een windroos. De arm van de engel wees naar het noorden. Onder de driehoek stond een tekst. "Als jij de juiste bent, kan jij het sleutelgat vinden." Kasper en Sterre zetten hun tocht verder in de richting van het noorden. Ineens stonden ze voor verschillende deuren. In elke deur zat een sleutelgat. Welke deur moesten ze kiezen?

Er was een rode deur, een gele en een blauwe. Ze probeerden eerst de rode, de sleutel paste in het slot, maar ze konden hem niet ronddraaien, dus dat ging niet. Dan probeerden ze de gele, maar ook zonder succes. Dus moest het de

laatste deur zijn, langzaam staken ze de sleutel in het slot en... jawel, de deur ging open. Het was heel donker achter de deur, dus konden ze in het begin niet onmiddellijk zien wat er stond. Toen zagen ze het: een kistje met daarin een foto van hun ouders !



Kasper en Sterre schrokken toen ze de foto van hun ouders zagen. Ze keken eens op de achterkant van de foto en daar stond nog een aanwijzing. Er stond op geschreven: "Ga naar Helderbeek en ga op zoek naar de treurigste boom die je kan vinden. Daar vind je de volgende aanwijzing." Kasper en Sterre verlieten de kamer van de blauwe deur. Ze zetten hun pad verder op zoek naar Helderbeek. Na uren wandelen kwamen ze aan bij Helderbeek en viel hun oog meteen op de treurigste boom aan de beek.



Ze liepen naar de treurigste boom. Ze zagen iets raars. En dat was dus een aanwijzing. Er waren grote letters in de treurigste boom gemaakt. De letters waren H E L P dus iemand riep om hulp. Maar wie riep om hulp? Waren het de ouders van Kasper en Sterre? Of andere mensen? Kasper en Sterre gingen het uitzoeken. Nadat ze bijna een uur hadden gezocht, hebben ze het toch gevonden. Aan de achterkant van de treurigste boom stonden de letters van de namen van hun ouders. Ze wisten natuurlijk de namen van hun ouders: Jos en Kitta. Maar hoe konden ze hen vinden?

Ze moesten dus nog een andere aanwijzing vinden. Maar waar zouden ze hem vinden? Ze keken nog eens goed rond. Opeens kwam er een vlindertje op de neus van Sterre zitten. Het vlindertje vloog weg en kwam telkens terug op de neus van Sterre zitten, dus Sterre en Kasper dachten...misschien moeten we het vlindertje volgen.

Kasper en Sterre besloten om het vlindertje te volgen. Toen ze na een half uurtje het vlindertje hadden gevolgd kwamen ze aan in een gigantische bloementuin. Het symbool dat ze al eerder gevonden hadden, stond op een bankje in het

midden van de bloementuin. Ze waren rond het bankje aan het kijken en zagen toen de letter J hartje K in het bankje staan. Sterre begon te huilen.

Kasper troostte Sterre door haar een dikke knuffel te geven. Daarna begonnen Kasper en Sterre de bloementuin te doorzoeken. Het viel hun op dat de vlinder rondjes blijft vliegen boven een bloem die steeds groter wordt. Ze liepen naar de bloem en de vlinder gaf een teken dat ze op de

bloem moesten gaan zitten. De bloem groeide en groeide tot in de wolken. Daar zagen ze een groot wolkenkasteel.

Voorzichtig stapten ze naar het kasteel toe. Ze waren wel een beetje bang in dat grote wolkenkasteel. Sterre pakte Kasper zijn hand vast en samen stapten ze door de grote deur naar binnen. Daar hing een woord tegen de muur. Dat was GA. Ze zochten nog verder in de andere kamers. Daar vonden ze nog andere woorden: NAAR en DE DICHTSBIJZIJNDE KERK .

Er kwamen ineens wel 100 duiven naar Sterre en Kasper gevlogen. Zo vlogen ze terug naar beneden. Na een uur stappen kwamen ze eindelijk bij de kerk aan. Het was de kerk van Achterbroek. Sterre en Kasper stonden voor de grote deur, de deur ging met piepend geluid open. Daar stonden de ouders van Sterre en Kasper, hoe kon dat nu?

Sterre en Kasper wisten niet dat hun ouders een illusie waren. Toen de ouders zeiden dat Kasper en Sterre naar de kelder moesten om eieren te halen, deden ze dat. Nog voor ze beneden waren, deed de illusie de kelderdeur toe. Kasper en Sterre zaten nu gevangen in de kelder van de kerk van Achterbroek....

De schrijvers van het 3de leerjaar: Toon - Jinthe - Uwe - Lena - Lars DB - Giselle - Satine - Sam - Fleur - Nicky - Diëm - Walid - Lars P - Sien - Fien - Neil - Felix - Rosalie - Dean - Lou



WE JONGLEREN MET BEDANKJES



BEDANKJES

- Bedankt aan de melkleveranciers (familie Verbreuken en Sanders) op onze carnavalsdag.
- Bedankt aan alle helpende handen bij onze pannenkoekendag.
- Bedankt aan de familie Vandekeybus voor de open kar voor onze kleuters tijdens de stoet.
- Bedankt aan de familie Willemsen voor de tractor die mee kon rijden in de stoet.



FISCALE ATTESTEN:

De onkosten voor het blijven ineten op school worden vermeld op een fiscaal attest. Gezinnen die in het bezit willen komen van een fiscaal attest, sturen een mailtje naar secretariaat@chterbroek.be

Week van de vrijwilliger: 29/02/2020 tot 8/03/2020

Beste vrijwilliger

Buiten je vaste job
jongleer je erop los!
Tijd maken om te vergaderen,
of om te werken in de tuin.
Om pannenkoeken te bakken,
en te verdelen met carnaval.

Sommige snijden ook groenten,
de ene voor de nieuwjaarsreceptie,
anderen voor de familiedag.
Ook koken in sommigen hun privé keuken: dat mag.

We zien ze alle dagen staan
met goed weer,
en met regen en koud met een lange fluo aan!
Hopelijk begroeten én bedanken jullie hen
de gemachtigde opzichters hebben ook een vrijwilligers 'gen'!

Anderen zijn dan weer ne krak
In dj'en, drank aanhalen,
feestjes organiseren volle bak!

Er zijn er ook die jongleren met cijfers
is het niet om de rekeningen te doen kloppen
dan wel dat er op de familie dag
voldoende groenten zijn om in onze magen te stoppen.

Handige Harry's doen klusjes hier en daar.
Dat is zoals verslagen typen:
je ziet het niet gebeuren maar het is altijd klaar.

Ook voor het circusproject maakten vele vrijwilligers tijd
een mooie cent voor de nieuwe school is daardoor weeral een feit.

Vele mensen jongleren
speciaal voor de school
met hun vrije tijd.
Daarom stop ik met alles op te sommen
En zet ik ieder van de vrijwilligers in de blo(e)men!

